

# Hollanditis.toen

Tegen de voorgenomen plaatsing van nucleaire kruisraketten in Nederland eind jaren zeventig van de vorige eeuw ontstond massaal protest. Dit protest werd aangezwengeld door het comité 'Stop de N-bom', het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) en Pax Christi. Vrijwel iedereen deed mee. De kerken, de vrouwenbeweging, organisaties van buitenlanders, verschillende politieke partijen, vakbewegingen, soldaten, rechters, dokters, verpleegsters, bisschoppen, scholieren, jong en oud; allen keerden zich tegen de kernwapens. Hoogtepunten vormden de demonstraties op 21 november 1981 in Amsterdam (400.000 demonstranten) en op 29 oktober 1983 in Den Haag (550.000 demonstranten). Het verzet tegen de kernwapens in Nederland was zo massaal dat het aangeduid werd met de term 'Hollanditis'. Het vrouwtje, getekend door politiek tekenaar Opland (1928 – 2001), dat tegen een raket aan schopt werd het nationale én internationale symbool voor de Hollanditis. Bij de tweede grote demonstratie maakte hij die van het vrouwtje, mannetje en twee kinderen. Het is geen gezin. Opland: "Dat vrouwtje had haar buurman erbij gehaald, en een jongetje uit de straat, en haar nichtje of zo." De foto's die je op deze pagina ziet zijn gemaakt van de eerste demonstratie op 21 november 1981.

Foto's: Joop Blom



verlaat de oude paden, het nieuwe dient  
zich aan  
het leven zelf onthult je wel waarheen  
je straks zult gaan



**"of de democratie schaft de nucleaire bewapening af, of de nucleaire bewapening schaft de democratie af."**  
Hans van Mierlo, als minister van defensie